

# ΔΙΣΚΟΡΥΧΕΙΟΝ / VINYLΜΙΝΕ

ΔΙΣΚΟΙ, ΒΙΒΛΙΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ... est 10/1996

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

## NORBERT STEIN PATA MESSENGERS διαβάζοντας Rainer Maria Rilke

As χρησιμοποιήσω για αρχή, κάτι δανεισμένο από παλαιότερη ανάρτηση...

«Έχω αναφερθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν στον Norbert Stein, έναν γερμανό σαξοφωνίστα που εμπνεόμενος από τις παραδοξότητες της παταφυσικής, επιχειρεί να καταγράψει, από καιρού εις καιρόν, μία το ίδιο παράδοση και ανορθόδοξη jazz – αν κι εδώ που τα λέμε τίποτα στην jazz δεν μπορεί να λογιστεί ως ανορθόδοξο. Μπορεί η Παταφυσική του Alfred Jay (1873-1907) να πρέσβευε ασυναρτησίες –π.χ. ότι κάθε συμβάν είναι εντελώς μοναδικό, καθοδηγούμενο από τους δικούς του ιδιαίτερους φυσικούς νόμους– όμως στάθηκε στο πλευρό του ντανταϊστικού και σουρεαλιστικού κινήματος, ή και του Θεάτρου του Παραλόγου, όσον αφορά σε μια “τρελή” θεώρηση του επέκεινα, ενώ ακόμη και ο Borges έγραφε αριστουργήματα της λογοτεχνίας του φανταστικού, επηρεασμένος από τις παλαβομάρες της. Με τούτα κατά βάση πορεύεται και ο Stein, έχοντας ηχογραφήσει έως σήμερα πάνω από 20 προσωπικά CD, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο... πατα-τζαζικά».



Στο παρελθόν έχω γράψει κείμενα, σίγουρα, για τα άλμπουμ του **Norbert Stein** “Graffiti Suite” (2006), “Direct Speech” (2008), “Silent Sitting Bulls” (2010) και “Pata on the Cadillac” (2012)... αλλά μπορεί και για κάποιο ακόμη, που, τώρα, να μην το θυμάμαι. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του γερμανού σαξοφωνίστα και του συγκροτήματός του, των **Pata Messengers**, έχει τίτλο “Play Rainer Maria Rilke/ Das Karussell” [Pata Music, 2015], είναι εμπνευσμένο από την ποίηση του Rainer Maria Rilke (1875-1926) και... απλώνεται σε δύο διαστάσεις. Την jazz και την απαγγελία. Θέλω να πω πως στην περίπτωση μας δεν έχουμε μελοποιήσεις ποιημάτων, αλλά απαγγελίες που προηγούνται των μουσικών μερών. Τις απαγγελίες ποιημάτων, ή καλύτερα αποσπασμάτων ποιημάτων του Rilke έχει αναλάβει η Ingrid Noemi Stein, ενώ οι Pata Messengers που ακολουθούν αυτοσχεδιάζοντας είναι οι: Norbert Stein tenόρο σαξόφωνο, Nicola Hein ηλεκτρική κιθάρα, Joscha Oetz κοντραμπάσο και Etienne Nillesen διάφορα κρουστά. Έφαξα και βρήκα στο δίκτυο μερικά από τα ποιήματα του Rilke, που χρησιμοποιεί ο Stein και είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα μας. Τρία απ’ αυτά τα παραθέτω στη συνέχεια, προκειμένου να μπούμε σ’ ένα κάποιο νόημα...



A million workers working for nothing/You better give 'em what they really own/ We got to put you down/ When we come into town (JOHN LENNON “Power to the people”)

«Ο ρόλος της κριτικής είναι ένας ρόλος ανάμεσα σε άλλους. Χειρότερος από αυτόν των πρωταγωνιστών του αισθητικού γεγονότος, όταν οι πρωταγωνιστές είναι καλοί, και καλύτερος από αυτόν των πρωταγωνιστών του αισθητικού γεγονότος, όταν οι καλλιτέχνες νομίζουν πως είναι καλλιτέχνες – κι άντε μετά να τους πείσεις πως δεν είναι. Θα σου βγάλουν το μάτι, γιατί σε θέλουν κι εσένα στραβό σαν την αφεντιά τους».

**Βασίλης Ραφαηλίδης**

**Promo υλικό για κριτικές/ παρουσιάσεις (LP, CD, βιβλία, περιοδικά σχετικά με το αντικείμενο του blog) μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση: Jazz & Τζαζ, Φώντας Τρούσας, Τσάμη Καρατάσου 46, 117 42 ΑΘΗΝΑ**

**Send promos to: Jazz & Tzaz, Phontas Troussas, Tsami Karatassou 46, 117 42 Athens, GREECE**



salook: Giorgio Gomelsky, -  
born 28 February 1934 left on  
13 January 2016. Happy trails  
Giorgio !

[Upgrade Cbox]		ανανέωση
όνομα	e-mail / url	
μήνυμα	Αποστολή	
Βοήθεια · κυκλόβρα · cbox		

#### πρόσφατα σχόλια

**ΦΩΝΤΑΣ ΤΡΟΥΣΣΑΣ/ PHONTAS TROUSSAS** commented on **Tendts Breakbeats**: "Δεν είναι έτοιμα τα πράγματα. Αν δεν τρολάρεις και αν δεν θες να υπογράψεις ό,τι λες με το πραγματικό σου όνομα (και αυτό το ξέρεις εσύ ποιο είναι!), τότε υπάρχουν και τα ψευδώνυμα. Κάθε άνθρωπος που..."

**Anonymous** commented on **Tendts Breakbeats**: "Σάμπως το spacefreak είναι "επώνυμο"; Προσωπικά και το Φώντας Τρούσσας που είναι επώνυμο-επώνυμο, δεν βλέπω τι σημασία έχει. Ούτε θα έρθω όπου μένει να τον συναντήσω στον δρόμο να τον..."

**Spacefreak** commented on **Tendts Breakbeats**: "Αλέξανδρε, σ' ευχαριστώ για τα καλά λόγια αλλά ας μη το συνεχίζουμε...Πάμε και στα "μοντέρνα ηλεκτρονικά, με κάτι εξαιρετικό, αφιερωμένο σε όλους..."

**Anonymous** commented on **Tendts Breakbeats**: "Ο spacefreak ανώνυμο, έχει αναφέρει εδώ μέσα πολλές γκρουπάρες. Και μόνο τους Spacious Mind που έμαθα απο αυτόν φτάνει. Για πες μας κι εσύ κανένα καλό...Αλέξανδρος"

**ΦΩΝΤΑΣ ΤΡΟΥΣΣΑΣ/ PHONTAS TROUSSAS** commented on **Blog Post\_16**: "Γεια σου Γιώργο Μα, καλή χρονιά και σ' εσένα. Με τίποτα δεν ήταν σκυλάδικα τα τραγούδια του Μιχαλόπουλου, ασχέτως αν μερικά μπορεί να ακουγόντουσαν, παλιά, σε τέτοιου τύπου... μικρομάγαζα. Ήταν όπως το..."

**Punk** commented on **Blog Post\_16**: "Φώντα γειάσου και καλή χρονιά Χαιρομαι για αυτή την ανάρτηση για τον Μιχαλόπουλο ,πρόκειται για

#### Wie soll ich meine seele halten (How shall I hold my soul)

Πώς να γίνει την ψυχή μου να κρατήσω  
να μην κραίνει την ψυχή σου; Πώς να γίνει την ψυχή μου  
να υψώσω σ' άλλα πράγματα, που στέκουν πάνωθ' σου:  
αχ πώς θάθελα να γίνει να την κρύψω  
σε μια θέση μεσ' στην σκοτεινιά χαμένη  
ήρεμη και μπιστική και ξένη,  
να μη φτάνει να δονιέται, σαν τα βάθη σου δονιούνται.  
Κι' όμως κάθε τι που και τους δυο μας μάς αγγιάζει  
σε μια δοξαριά μας συνεπαίρνει,  
που από δυο χορδές μιαν αρμονία φέρνει  
(Μετάφραση Δημήτρης Λιαντίνης, liantinis.gr)

#### Freilich ist es seltsa, die erde nicht mehr zu bewohnen (It is truly strange to no longer inhabit the earth)

Βέβαια, είναι παράξενο στη γη πια να μην κατοικείς,  
Συνήθειες, που μόλις τις έμαθες, πια να μην έχεις, σε ρόδα και σε  
πράγματα άλλα,  
που όλα μια υπόσχεση ήταν, την σημασία ανθρώπινου μέλλοντος  
πια να μη δίνεις:  
κι αυτό που υπήρξες, μέσα στην ατελεύτητη αγωνία των χεριών,  
πια να μην είσαι  
και τ' όνομα το δικό σου, σαν ένα σπασμένο παιγνίδι μην το  
εγκαταλείψεις.  
Παράξενο, ό,τι λαχταρούσες, να μην λαχταράς πια! Παράξενο,  
όλα, το κάθε τι που ήταν δεμένο, τόσο ελεύθερο να βλέπεις να  
κυματίζει.  
Κοπιαστικό 'ναι και το νεκρός να 'σαι κι είναι επανόρθωση  
γιομάτο, έτσι,  
ώστε, λίγο-λίγο λίγη να νιώσεις αιωνιότητα: Μα οι ζωντανοί, όλοι,  
πέφτουν στο λάθος, περίσσια να τους ξεχωρίζουν.  
Οι άγγελοι (λένε) δε θα 'ξεραν, πολλές φορές, αν περπατάνε  
ανάμεσα σε ζωντανούς ή πεθαμένους.  
Το αιώνιο ρέμα, περνώντας κι απ' τα δυο Βασιλεια, παρασέρνει,  
πάντα,  
όλες τις ηλικίες και, πάνω κι απ' τα δύο Βασιλεια, δεσπόζει η  
φωνή του.  
(μετάφραση Άρη Δικταίου, poiishskaipoihtes.blogspot.gr)

#### Lösch mir die augen aus: ich kann dich sehen (Extinguish thou my eyes: I still can see thee)

Βγάλε τα μάτια μου: μπορώ να σε δω  
Κλείσε τ' αυτιά μου: μπορώ να σε γρικίσω  
Και χωρίς πόδια μπορώ σ' εσέ να 'ρθω,  
Και δίχως στόμα μπορώ να σ' εξορκίσω.  
Σπάσε τα μπράτσα μου: θα σε κρατά η καρδιά μου  
Πνίξε μου την καρδιά, μα το μυαλό μου θα χτυπά.  
Κι αν ρίξεις στο μυαλό μου τη φωτιά,  
θα σε κρατώ μες το αίμα μου κλεισμένον.  
(Μετάφραση Άρη Δικταίου,  
logotexnikesmikrografies.blogspot.gr)

Ψάχνοντας λίγο στο δίκτυο (*discogs*, *ropsike* και αλλαχού) διαπίστωσα πως υπάρχουν πάμπολλα άλμπουμ με ποίηση του Rilke (spoken word LP και CD εννοώ), αλλά μόλις ένα (ένα τουλάχιστον εντόπισα εγώ μ' ένα πρώτο και όχι εντελώς βαθύ ψάξιμο), που χρησιμοποιεί τα ποιήματα του Rilke εντός του μουσικού κειμένου. Αυτό ήταν το "Herbstpathetique/ Bildnis - Elektroakustische Musik mit der Stimme von Gunda König" του αυστριακού συνθέτη της avant-electronic κ.λπ. Dieter Kaufmann από το 1972.

Όπως προείπα, ο Norbert Stein δεν μελοποιεί τα ποιήματα του Rilke (τα οποία διαβάζονται πριν από κάθε track), αλλά, εμπνεόμενος απ' αυτά, δημιουργεί τα δικά του τζαζ-αυτοσχεδιαστικά περιβάλλοντα. Και αυτά τα περιβάλλοντα περικλείουν και βαθύ λυρισμό (χαρακτηριστικό και της ποίησης του Rilke), αλλά και οργανικές εκρήξεις, που δεν είναι άσχετες του γενικότερου, ποιητικού συναισθηματικού φορτίου. Για παράδειγμα στο 8λεπτο εισαγωγικό "Wie soll ich meine seele halten" το σόλο τενόρο μας εισάγει στη σύνθεση, που μοιάζει να αναπαριστά τις ερωτήσεις που απευθύνει ο Rilke, στο συγκεκριμένο ποίημά του, μεταφέροντας στην πορεία τον ποιητικό λόθο, μέσα από μια προσεκτική προβολή της μοναχικής εισαγωγής στο γκρουπ, με την κιθάρα του Hein να αναλαμβάνει τα περαιτέρω.

Στο 3λεπτο, τώρα, "Freilich ist es seltsa, die erde nicht mehr zu bewohnen" η ανάπτυξη διακρίνεται περισσότερο για την αφηγηματικότητά της, με το τενόρο να μελωδεί απλά και κατανοητά, με ελάχιστα ανεβάσματα των τόνων. Τέλος στο επίσης 3λεπτο "Lösch mir die augen aus: ich kann dich sehen" (επιλέγω να γράψω για τα συγκεκριμένα μεταφρασμένα ποιήματα, που ακολουθούνται από τα αντίστοιχα μουσικά κομμάτια) εκείνο που διακρίνεται είναι η συνοχή και η αποφασιστικότητα του κουαρτέτου του Norbert Stein, των Pata Messengers, σ' ένα πιο πολύ δυναμικό track, με συνεχή ροή και διαρκή ανεβοκατεβάσματα στο τενόρο, σ' ένα κάπως ελεύθερο πλαίσιο. Το απαιτεί το ποίημα...

**Επαφή: [www.patamusic.de](http://www.patamusic.de)**

Αναρτήθηκε από **ΦΩΝΤΙΑΣ ΤΡΟΥΣΑΣ/ PHONTAS TROUSSAS** στις 3:29 μ.μ.



Ετικέτες [jazz](#), [poetry](#)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

έναν μεγάλο αλλά παρεξηγημένο τραγουδιστή, και λέω παρεξηγημένο γιατί πολλοί θεωρούν τα τραγούδια του..."

**Γιώργος** commented on **O Cat Stevens 76**: "Ένας στους πέντε ερωτηθέντες απάντησε πως ο Στάλιν ήταν ένας «σοφός ηγέτης που κατάφερε να φέρει στη Σοβιετική Ένωση δύναμη και ευημερία», τη στιγμή που το 2007 το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν μόλις..."

**Spacefreak** commented on **Tendts Breakbeats**: "Ακούω και του 2053... προβοκάτορα Ανώνυμε."

**ΦΩΝΤΙΑΣ ΤΡΟΥΣΑΣ/ PHONTAS TROUSSAS** commented on **Tendts Breakbeats**: "Είπα κάτι. Δεν είναι υποχρεωτικό ούτε να το ασπασθεί, ούτε να το αντιληφθεί ο καθείς."

**Anonymous** commented on **O Cat Stevens 76**: "Το ήξερε, αλλά ήξερε και για τα δισοκατομύρια θύματα του καπιταλισμού και της αποικιοκρατίας, και γι' αυτό τα εκατομύρια του φάνηκαν καλύτερη περίπτωση..."

**Anonymous** commented on **Tendts Breakbeats**: ">Καλοί, αλλά υπηρετούν ένα πολύ κουρασμένο -για τ' αυτά μου- είδος. Ε, ναι, μπροστά στα τόσο "προχωρημένα" είδη για τα οποία γράφεις ότι ακούς συνήθως, δηλαδή δώστου 6ος και 7ος και..."

**ΦΩΝΤΙΑΣ ΤΡΟΥΣΑΣ/ PHONTAS TROUSSAS** commented on **O Cat Stevens 76**: "Όχι! Περίμενε εσένα να πας να του το πεις..."

**Anonymous** commented on **O Cat Stevens 76**: "Δεν ήξερε ο Stevens τότε για τα εκατομύρια θύματα του ηγέτη του ΚΚΚ?"

**Spacefreak** commented on **Tendts Breakbeats**: "Καλοί, αλλά υπηρετούν